

Εντυπώσεις των μαθητών της Ε΄ τάξης από την επίσκεψή τους  
στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης



**ΜΟΥΣΕΙΟ  
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ  
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**  
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ  
& ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

*Στην εκδρομή περάσαμε θαυμάσια! Μάθαμε πολλά πράγματα, όπως για τις τιμωρίες των μαθητών, τις υποχρεώσεις τους και τις ενδυμασίες τους! Μάλιστα εγώ και κάποια άλλα παιδιά φορέσαμε σχολικές ποδιές!*

Δώρα

*Μια κυρία μας εξήγησε για το παλιό σχολείο. Δηλαδή, πώς λειτουργούσε, πώς γινόταν το μάθημα, τι αντικείμενα είχαν, τι φορούσαν και ποιες ήταν οι τιμωρίες!*

Βίκτωρας

*Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν οι τιμωρίες, οι πλάκες πάνω στις οποίες έγραφαν τα παιδιά και τα παλιά βιβλία!*

Νίκος

*Μου άρεσε το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης γιατί μας είπαν κάποιες κυρίες για τα παιδιά στα παλιά χρόνια και πώς δίδασκε η δασκάλα τους μαθητές. Ήταν πολύ δύσκολα τα παλιά χρόνια αλλά δεν είναι δύσκολο αν το συνηθίσεις!*

Αναστασία

*Εμένα μου έκανε εντύπωση όταν μας είπε η κυρία πως τα παιδιά κάθε αρχή της σχολικής χρονιάς έφεραν ένα μεγάλο σιδερένιο πράγμα με τη σοδιά τους, τα τσόφλια από τη μητέρα τους πλευρά και όποιο παιδί έκανε φασαρία του έλεγε να καθίσει εκεί για 15 λεπτά μέχρι να ματώσουν τα πόδια του!*

Έλενα

*Οι εντυπώσεις μου από το Μουσείο ήταν οι τιμωρίες των παιδιών τα παλιά χρόνια! Όπως για παράδειγμα με τη βέργα, με τα καρυδότσουφλα αλλά και η τιμωρία με τη σόμπα! Όποιο παιδί δεν καθόταν καλά το έβαζαν τιμωρία να κάθεται στην άκρη της αίθουσας και να μην ζεσταίνεται!*

Βιολέτα