

**Εντυπώσεις των μαθητών της Γ τάξης  
από την επίσκεψή τους στο Διομήδαιο Κήπο**

*Σήμερα πήγα με την τάξη μου στον Βοτανικό κήπο. Μάθαμε για βότανα από άλλες χώρες, όπως το κώνειο, που είναι δηλητηριώδες.*

Βασίλης



*Σήμερα πήγα στον Διομήδαιο Βοτανικό Κήπο. Μου άρεσε το νούφαρο, που φυτρώνει μόνο του στο νερό. Ζουν πάνω του βατράχια.*

Γιώργος

*Μου άρεσε πολύ η εκδρομή. Το δέντρο που με εντυπωσίασε ήταν η συκιά, που δεν πρέπει να την ποτίζεις. Μου φάνηκε παράξενο που ένα τόσο μικρό φυτό, το κώνειο, μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλη καταστροφή. Ο καρπός της χαρουπιάς έχει μέσα μέλι. Οι άνθρωποι έτρωγαν το χαρούπι, αλλά με το πέρασμα των χρόνων το ξέχασαν. Όταν έγινε πόλεμος και δεν είχαν κάτι άλλο να φάνε, τα ζαναθυμήθηκαν και τα έτρωγαν.*

Ζαχαρίας

*Σήμερα πήγαμε εκδρομή στο Διομήδαιο Βοτανικό Κήπο. Είδαμε πολλά δέντρα, μας πεύκα. Μας έκανε εντύπωση το φυτό κώνειο.*

Μαρία, Σιμόνη

*Σήμερα έμαθα πολλά φυτά, ένα από αυτά είναι το κώνειο. Επίσης μου άρεσαν οι χελώνες που είδα, στενοχωρήθηκα και θύμωσα επειδή δεν μπορούσα να πάω σε μια γέφυρα (πραγματικά υπέροχη) αλλά οι κυρίες μας δεν μας άφηναν.*

Κωστής

*Εγώ θα γράψω για το κώνειο που αν το φας θα πεθάνεις, γιατί είναι ένα δηλητηριώδες φυτό. Αν το ακουμπήσεις ή το μυρίσεις δεν θα πάθεις κάτι.*

Αλέξανδρος, Νίκος

*Έμαθα πολλές πληροφορίες για τα δέντρα και για τα φυτά όπως πότε ρίχνουν τα φύλλα τους. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το κώνειο, ένα δηλητηριώδες φυτό. Αν το φάει κανείς, θα πεθάνει.*

Χριστίνα

*Έμαθα ότι η συκιά είναι φυλλοβόλο δέντρο. Η κουτσουπιά μοιάζει με την κερατιά. Ο καρπός των δύο αυτών δέντρων μοιάζει με φασόλι. Ο καρπός του δέντρου τσίγγκο μπιλόμπα σε βοηθά στη μνήμη. Αν φας ή πιεις το ζουμί από το κώνειο, θα δηλητηριαστείς.*

Ιορδάνης

*Εγώ έμαθα πολλά για το φυτό νάρθηκα, με τους οποίους έφτιαχναν τους νάρθηκες στα ατυχήματα. Επίσης έμαθα για τα μπαμπού, που τα τρώνε τα πάντα.*

Γιώργος

*Γνώρισα τη φακή του νερού, ένα πολύ μικρό φυτό. Το μπαμπού είναι χοντρό και μακρύ. Έχει χρώμα πράσινο σκούρο.*

Πατρίσια

*Σήμερα έμαθα ποια φυτά είναι δηλητηριώδη και ποια είναι από άλλες χώρες. Έμαθα για το δέντρο που λάτρευε η θεά Αφροδίτη και μύριζε ωραία. Λέγεται μυρτιά.*

Δημήτρης

*Εμένα μου άρεσε που είπαμε για το κώνειο και για τη χαρουπιά πιο πολύ. Ήταν ενδιαφέρουσα αυτή η εκδρομή.*

Μάριος

*Το κώνειο είναι ένα φυτό δηλητηριώδες και δεν είναι καλό να το φάει κανείς.*

Βίβιαν

*Μου άρεσε πιο πολύ που μάθαμε για τη συκιά και για τα φυτά μέσα στη λίμνη. Περπατούσαμε πολλή ώρα.*

Κατιάνα



*Σήμερα έμαθα για τα βότανα. Ήταν ενδιαφέροντα όσα έμαθα. Το κώνειο έχει περίεργο χρώμα.*

Αλίκη

*Ξεχώρισα το κώνειο που δεν πρέπει να το βράσουμε ή να το φάμε, όπως είπε η ξεναγός μας. Δεν είδαμε πολλά βότανα.*

Ανδρέας

*Σήμερα μάθαμε για τα φυτά της λίμνης. Ήταν τέλεια που είδαμε τις χελώνες και τους βάτραχους.*

Χρήστος

*Πέρασα πολύ ωραία. Μου άρεσαν τα φυτά που μας έδειχναν.*

Κατερίνα

*Σήμερα είδαμε στο Βοτανικό πάρκο ένα δηλητηριώδες φυτό, το κώνειο και τη συκιά, ένα φυλλοβόλο δέντρο με μεγάλα φύλλα. Μας άρεσαν οι πληροφορίες που μας έλεγε μια κυρία. Μας εντυπωσίασε πολύ η πρασινάδα που είχε το τοπίο.*



Αλέξανδρος, Δημήτρης