

## Εντυπώσεις μαθητών της Ε τάξης από την επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Αρσακείου



Στην εκδρομή που πήγαμε σήμερα, στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού πέρασα υπέροχα!!! Κάναμε διάφορες δραστηριότητες και μάθαμε αρκετά πράγματα για τους γεωγραφικούς χάρτες, είδαμε το μουσείο, παίξαμε πολλά παιχνίδια, εξερευνήσαμε όλο το Αρσάκειο και στο τέλος παίξαμε ποδόσφαιρο πάνω στο χορτάρι.

Αγάπη

Η εκδρομή στα Αρσάκεια σχολεία μου άρεσε γιατί ήταν πολύ μεγάλα τα σχολεία και επειδή υπήρχε πολλή βλάστηση. Τα ζώα ήταν πολύ μεγάλα και πολύ σπάνια που δεν τα βλέπεις στην σημερινή εποχή. Τη μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε ο τεράστιος κροκόδειλος.

Θοδωρής



Ήταν πολύ ωραία. Παίξαμε, μάθαμε να προσανατολιζόμαστε και κάναμε επανάληψη Γεωγραφία!!!!No1!!!

Σωτηρία

Εμάς μας άρεσε τα βαλσαμωμένα ζώα και ο τεράστιος χώρος του σχολείου, ήταν καταπληκτικός. Επίσης μας άρεσε στο τέλος που έπαιζαν ποδόσφαιρο και εμείς ήμασταν η κερκίδα. Βαρεθήκαμε λίγο στην γεωγραφία αλλά μετά εντάξει!!!

Νάγια και Ελισάβετ

*Η επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας μου άρεσε πολύ. Η παρουσίαση των χαρτών ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ο τρόπος που προσπάθησαν να μας διδάξουν ήταν διασκεδαστικός. Μου άρεσε που έβλεπα στην πράξη αυτά που μάθαμε πριν από λίγες μέρες στο μάθημα της Γεωγραφίας. Πιο πολύ από όλα όμως ευχαριστήθηκα όταν βγήκαμε έξω και προσπαθήσαμε να πάμε στους προορισμούς που μας έδιναν με τη βοήθεια του χάρτη.*

## Βέρα



*Το μουσείο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον καθώς είχε ποικιλία από βαλσαμωμένα ζώα και πουλιά σε κατάλληλο φωτισμό και περιβάλλον που έμοιαζε φυσικό. Μου άρεσε πολύ!*

## Βασίλης



*Με εντυπωσίασε γιατί είναι ένα τεράστιο κτίριο με πολλά παράθυρα. Έχει τεράστια αυλή με καταπράσινα δέντρα. Μου άρεσε που έχει πολλά γήπεδα για να αθλούνται τα παιδιά. Εκεί στεγάζονται πολλά σχολεία διαφορετικών βαθμίδων. Παρατήρησα ότι εκεί τα παιδιά φοράνε στολές υποχρεωτικά. Ανάλογα με την τάξη που βρίσκονται φοράνε και την ανάλογη ενδυμασία. Στο δημόσιο σχολείο που πηγαίνω εγώ δεν είναι υποχρεωτικές οι στολές. Μου άρεσε πολύ το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.*

*Μέσα υπήρχαν βαλσαμωμένα ζώα. Εκεί ήταν και ένα ξύλινο μεγάλο ιγκουάνα που το είχε προσφέρει μια οικογένεια στο σχολείο. Το ιγκουάνα αυτό είναι μεγάλο και μπαίνοντας στην αίθουσα με έκανε να τρώμαζω. Επίσης υπάρχουν βαλσαμωμένα πολλά είδη πουλιών. Σε έναν τοίχο ήταν στερεωμένα ένας τάρανδος 500 κιλών και 3 ελάφια. Αυτά φαινόταν σαν αληθινά. Μου άρεσαν πολύ οι αετοί και οι κουκουβάγιες που ήταν βαλσαμωμένα. Η επίσκεψή μας εκεί με ενθουσίασε. Θα ήθελα πολύ να ζαναπάω.*

## Θωμάς

*Στα Αρσάκεια σχολεία πέρασα πολύ ωραία. Το αγαπημένο μου σημείο ήταν όταν μας έδωσαν κάποιες ερωτήσεις και σε κάθε απάντηση είχε πόσα βήματα έπρεπε να κινηθείς!!!!!!Μου άρεσε πάρα πολύ!!!*

Κατερίνα

